

## Staaffska släktföreningen träff, Lillsved, Värmdö, Stockholm

Dag 1 Mötet började redan den 14/6 med att 11 släktingar anlände till Lillsved, åt middag samt förberedde släktmötet och sov över.

Dag 2 Lördagen den 15 juni 2024

På morgonen vid 0930 anlände ytterligare ca 10 släktingar samt ett trettiotal amerikanska Fordbilar. Det visade sig att Fordklubben hade möte på Lillsved torsdag till söndag med uppvisningar, rallykörning och turer med bilfärja till en del öar. Spektakulärt!



Vår dag började med att Olle Martin visade föreningens hemsida som han skapat, med alla dess fantastiska funktioner; släkträd, släktens historia, arkiv med till exempel dagböcker, fotogalleri, aktualiteter och annat.



Vid lunchtid tog vi Waxholmsbåt till Waxholms Kastell via Waxholm för att njuta av en guidad tur genom museet. Vi fick förklarad de olika försvarsverken därstädes och deras betydelse under olika tider. Utsikten var fantastisk och somliga av oss hann också med att se konstutställningen med bl.a. Lena Linderholm. Tid för fika eller medhavd lunch fanns före och efter. Vi fick också se ett av hovmålaren Carl Theodor Staaffs verk av Oscar I.

Tillbaka till Lillsved för fri tid, samtal med släktingar och mera kaffe.

Släktmötet genomfördes, efter skål i bubbel, kl 17.00  
se protokoll.

Nämnas särskilt bör Ragnhilds underbara rapport om sitt 30-åriga arbete med att få till en skylt vid gravhällen i Sunne. Vilken historia! Vilket slit! Fortsättning följer.



Under festmiddagen kl 1830 fick vi mellan rätterna höra flera berättelser om tidigare generationer.



Tove Gulliksson berättade och visade bilder om Garvare Fredrik O M Bergström i Indal och platsen där garveriet låg samt visade ett jordprov, som använts som färgpigment, därifrån. Hon visade även ett porträtt av nämnde garvare som hon målat med färg av detta färgpigment.

Gerda Norlin talade om Fredrik W E Bergström, främst äventyren i Amerika och de okända och osända breven därifrån. Med fina bilder därtill.

Ulla Staaff visade fotografier och gav oss en spännande historia om lappfogden Abraham Staaff (g m Maria Staaff). Ullas farfar och son till Olov Abraham Staaff.



Dag 3 Söndagen den 16 juni

Olle Martin guidade släkten till Staaffska gravar (bl.a. Karl Staaffs) på Norra begravningsplatsen. Han visade också ett flertal andra intressanta gravar, som t.ex. Nobels, Kreugers och André expeditionens gravar.

Släkträffen avslutades med lunch vid Koppartälten i Hagaparken i det vackra försommarvädret.



*Christina Strömbeck & Anders Brunskog*