

Prästgraven i Sunne kyrkoruin

År 1697 beställdes denna gravhäll av de dåvarande prästerna i Sunne, kyrkoherde Martin Lundell (1646-1700) och Eric Laurentii Staaf (1655-1704). Den senare var gift med Lundells styvdotter. En gravplats anordnades i mittgången i den främre delen av kyrkan. Med tiden fick sex präster och många av deras anhöriga sin sista vila på denna plats.

Gravhällen av kalksten från Brunflo anses vara tillverkad av Jöns Stenhuggare och är typisk för hans produktion med sina dekorationer och vid den här tiden kända symboler. Exempel på detta är dödskallen utan underkäke, en förgänglighetssymbol och axen som växer upp ur kraniet, symbol för uppståndelsen.

Den övre delen av gravhällen handlar om kyrkoherde Lundell, som beställt en beskrivning av sin karaktär: MYKEN BEDRÖVELSE ... WI DÖÖ SÅSOM EN GODH JESU CHRISTI STRIDZMAN ... JAG HAFVER KÄMPAT EN GODH KAMP. Där nämns också hustrun Magdalena Jönsdotter Nortman samt slutligen ett datum, den 25 september 1697, som kan vara datum för tillverkning/invigning av stenen. Runt kanten är Lundells födelse- respektive dödsdag inristade samt inskriptioner ur Bibeln, Jesaja 30 kap 15 versen respektive 8 kap 18 versen.

Den nedre delen handlar om medhjälparen och efterträdaren Staaf. Som inramande text valdes här Psaltarens 23 psalm, om den gode herden.

SUB HOC TUMULO QUIESCIT
REVERENDUS DN ERICUS STAAF QUI MEDELPADIAE NATUS ANNO 1655 PASTOR SUNENS
CONFIRMATUS 1692 DENATUS V ANNO CHR ...
CUM CASTISSIMA CONIUGE BRIGITTA P FILIA WARG QUAE NATA 73 DOTATA 1693 DENATA...
NEG NON CHARISSIMIS THORI PIGNORIBUS ET HAERED LAURENTIO E STAAF QUI NATUS 1695 D 15
DEC DENATUS 1697 D 14 IUL
CUPIO DISSOLVI ET ESSE CUM CHRISTO
CHRISTUS MEANTA MORS MIHI LUERUM

I fri översättning:

*Under denna gravvård vilar vår vördnadsvärde herr Ericus Staaf som född i Medelpad år anno 1655 utnämndes till präst i Sunne 1692 och avled i Kristi V år..., jämte sin högst ärbara maka Brigitta P-dotter Warg som var född 73, gift 1693, avliden... även som deras högst älskade barn och arvinge Laurentius E Staaf som var född 1695 d 15 dec och avled 1697 d 14 juli.
Jag längtar efter att dö och vara med Kristus.*

/Staaffska släktföreningen 2019/